

Αδερφοί Γκριμμ

Τα καλικαντζαράκια

Αφηγητής 1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μια φορά κι έναν καιρό

Ο τσαγκάρης στο χωριό

Χρήματα δεν είχε

Ήτανε φτωχός.

Αφηγητής 2 Δημητρης

Είχε μόνο ένα δέρμα

παπουτσάκια για να φτιάξει

Προσευχήθηκε τη νύχτα

Κι έπεσε να κοιμηθεί.

(Μπαίνει η πρώτη ομάδα καλικαντζαράκια με Μανόλη και Αρμάντο στολίζουν τα κουτιά και κάνουν το δρώμενο)

Αφηγητής 3 Άγγελος

Όταν ήρθε το πρωί

Έκανε την προσευχή

Κάθισε στον πάγκο του

Όμως τι να δει !!!!!

Αφηγητής 4 Ρουσσος

Τα παπούτσια του φτιαγμένα

Στολισμένα καθαρά

Τέλεια ραμμένα

Όμορφα....καλή δουλειά

Αφηγητής 5 Γιωργος Ιωαννιδης

Μπήκε μέσα ένας πελάτης

Τα παπούτσια αμέσως είδε

Και του άρεσαν πολύ

- πόσα θέλεις

- τόσα θέλω

- εγώ σου δίνω τα διπλά

Αφηγητής 5

Τα παπούτσια πήρε αμέσως

Κι ο τσαγκάρης τα λεφτά.

(Ο Σιάτρας μαζί με Παναγιώτη κάνουν το δρώμενο κινησιολογικό και αποχωρούν)

Αφηγητής 6 Αλεξης

Ο τσαγκάρης δέρμα παίρνει

Δυο ζευγάρια για να φτιάξει

Κόβει δέρματα το βράδυ

Μα κουράστηκε πολύ

Κάνει πάλι το σταυρό του

Πέφτει για να κοιμηθεί.*

Μπαίνει Μαρία Δανάη Νικολέτα καλικαντζράκια και στολίζουν παπούτσια και κάνουν το δρώμενό τους.

Αφηγητής 1 Βασιλόπουλος

Το πρωί μόλις ξυπνάει

Βλέπεις μπρος του

Δύο ζευγάρια παπουτσάκια

Στολισμένα γυαλισμένα

Όμορφα και καθαρά

Ρουσσοσ

Ήρθανε κι άλλοι πελάτες

Είδανε τα παπουτσάκια

Και τους άρεσαν πολύ.

Αγοράσαν τα παπούτσια

Κι έδωσαν πολλά λεφτά.

- πόσα θέλεις

- τόσα θέλω

- εγώ σου δίνω τα διπλά

(Η Νικολέττα με Άννα και η Κατερίνα με Στέλιο κάνουν το δρώμενό τους και αποχωρούν)

Δημήτρης

Ο τσαγκάρης δέρμα παίρνει

Το βραδάκι το ετοιμάζει

Πέφτει για να κοιμηθεί

Μπαίνουν καλικάντζαράκια Ακης Αντώνης Λεμονιάς στολίζουν 3 κουτιά και κάνουν το δρώμενό τους.

Το πρωί παπούτσια βλέπει

Θανος με φωνή Αλεξη

- Ποιος τα φτιάχνει τα παπούτσια

Το βραδάκι που κοιμάμαι ;

Απόψε δε θα κοιμηθώ

Θα μείνω ξύπνιος και θα δω

Γιωργος Ιωαννιδης

Τα μεσάνυχτα ακριβώς

Καλικάντζαροι σωρό

Με καλούπι, με σφυρί

Με προκούλες και χαρά

Τραγουδώντας πηδηχτά

Φτιάχναν παπούτσια καθαρά

Γυαλισμένα!!!! Φοβερά!!!!!!! *

(μπαίνουν Μαρία Δανάη & Νικολέτα , και κάνουν το δρώμενό τους και μόλις τελειώνουν παραμένουν στη σκηνή)

- Να ποιος φτιάχνει τα παπούτσια!!!!!!

- Αυτά μας έδωσαν λεφτά.

Αφηγητής Αλέξης

ρουχαλάκια θα τους φτιάξει

Κάλτσες και κασκόλ

Κρύο κάνει και κρυώνουν

Τα Χριστούγεννα ζυγώνουν

Φαγητό και μουσική

Να γιορτάσουμε μαζί

Με χαρά ντύθηκαν όλα

Με καμάρι όλα πηδουσαν

Χόρευαν και τραγουδούσαν.