

Διασκευή από το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή « Τα γενέθλια» και ειδικότερα από το απόσπασμα
« Εδώ Πολυτεχνείο»

Βασιλόπουλος :

Ο Παύλος είμαι εγώ.
Πάω στο Πολυτεχνείο
Είναι άσυλο εκεί.
Δε μπαίνουν αστυνομικοί.
Άντρες , γυναίκες παιδιά
Όλοι μια αγκαλιά
Αυτοκίνητα πολλά
Κόσμος στο λεωφορείο
Ακούγεται
« Εδώ Πολυτεχνείο».

Αλέξης

Στους γύρω δρόμους
δακρυγόνα
Άλλοι βήχουν
Άλλοι κλαίνε
Άλλοι κάνουν εμετό
Τσούζουνε τα μάτια τους
Από τον καπνό
Καίγονται ξύλα και πανιά

Άγγελος

Οι φοιτητες θέλουν φάρμακα
Θέλουν φαγητό
Θέλουνε γιατρό

Βασίλης

Πληγωμένοι ενα σωρό
Τραυματίες αρκετοί
Ασθενοφόρα στην αυλή
Το Πολυτεχνείο σπαράζει
Όπως μια μάνα για τα παιδιά της
Γιατί μέσα στο Πολυτεχνείο
Είναι νέα παιδιά
Και το σπίτι τους είναι
το Πολυτεχνείο

Γιώργος

Τα παιδιά της Αθήνας
Τα δικά μας παιδιά
Αγόρια και κορίτσια
Από το Γαλάτσι,
Απ το Κολωνάκι
Από παντού
Είναι στο Πολυτεχνείο

Με πουκάμισα ανοιχτά
Δε φοβούνται
Σαν να περιμένουν σφαίρες
Δε φοβούνται
θέλουν λευτεριά
Φωνάζουν

«Έξι χρόνια είναι πολλά, δεν θα γίνουνε εφτά»

Δημήτρης

Ο Παύλος γύρισε στις πέντε το πρωί
Καπνισμένος , με μάτια κατακόκκινα
Είχε αίματα στο πουκάμισο
Δεν ήταν δικά του αίματα
Δεν είχε πληγωθεί
Είπε: Σκοτώθηκε ο Μάνος

Επιλέξτε το « μουσικό χαλί»

Και ένα τραγούδι , που να το μάθουν να το λένε τα παιδιά

Διασκευή από το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή « Τα γενέθλια» και ειδικότερα από το απόσπασμα “ Εδώ Πολυτεχνείο»

Θα αγοραστεί μια ντουντούκα παιδική

Τα παιδιά μπαίνουν πλακάτ ανάποδα δηλ. δεν βλέπουμε τι γράφουν η Μελίνα με τον τηλεβόα λέει:

“Εδώ Πολυτεχνείο, θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μόλις μάθουμε νέα θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Μείνετε στους δέκτες σας, στο ίδιο μήκος κύματος...”

- Τι συνέβηκε; Λέει η Μελίνα (και γυρίζει κανονικά το πλακάτ που κρέμεται από το λαιμό του Στέλιου και γράφει : Τι συνέβηκε ;)
ΔΗΛ. Ο ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ που συνοδεύει και γινάτι ένας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ διάλογος
- Τα τανκς μπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο. λέει ο Δημητρης και γυρίζει κανονικά το πλακάτ της Άννας
- Πλακώσανε τα παιδιά που ήταν κρεμασμένα πάνω στα κάγκελα. Λέει η Νικολέττα και γυρίζει το πλακάτ του Θάνου
- - Το Πολυτεχνείο ζει, λέει η Κατερίνα και γυρίζει το πλακάτ του Παναγιώτη

- Αμέσως μπαίνει το τραγούδι : τα πολυβόλα σωπάσαν
- <https://www.youtube.com/watch?v=iW26ERE2lnE>
- και τα παιδια εχουν ενα γαρύφαλλο και το κολλάνε πίσω στον τοίχο....και κατόπιν κινούνται ρυθμικά μέχρι το τέλος του τραγουδιού
-
- Διασκευή από το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή « Τα γενέθλια» και ειδικότερα από το απόσπασμα “ Εδώ Πολυτεχνείο»

Θα αγοραστεί μια ντουντούκα παιδική

Εδώ Πολυτεχνείο,..εδώ Πολυτεχνείο φωνάζει η Χριστίνα (προτείνω) με την ντουντούκα και μπαίνουν τα παιδιά σε σειρά με εμβατήριο (θα βρω ενα απαλό εμβατήριο)

Κάνετε τρεις κύκλους με τα πλακάτ ΑΛΛΑ

Τότε σηκώνονται τα παιδια της Αννιώς και στέκονται δίπλα από ενα παιδι δικό σας κρατώντας ενα πλακάτ με τα παρακάτω συνθήματα

Π.χ. Ο Βασιλόπουλος δίπλα από τον Μανόλη

Ο Ιωαννίδης Γ. δίπλα από τον Αρμάντο

Ο Ρούσσοσ δίπλα από τον Λεμονιά (είναι ξαδέρφια)

Ο Δημήτρης δίπλα από τον Άκη

Και κάθε ομιλόν παιδί λέει ένα σύνθημα:

Έτσι κάθε παιδί γίνεται η φωνή ενός άλλου παιδιού

Τα συνθήματα : ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ

ΛΑΕ ΠΟΛΕΜΑ ΣΟΥ ΠΙΝΟΥΝΕ ΤΟ ΑΙΜΑ

ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Αμέσως μετά μπαίνει το τραγούδι : είμαστε δυο

<https://www.youtube.com/watch?v=yQTFSKyL65k&t=8s>

Διασκευή από το βιβλίο της Ζωρζ Σαρή « Τα γενέθλια» και ειδικότερα από το απόσπασμα “ Εδώ Πολυτεχνείο»

Τμήμα Γωγώς

Στη σκηνή ο καναπέςκαθονται τα τρία κορίτσια : η Μαρία , η Δανάη και η Νικόλ
(Μαρία , Αγγελική και Άννα οι ρόλοι)

Σηκώνεται ξαφνικά η Δανάη : Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά στο Πολυτεχνείο

Νικολέτα: Γιατί

Μαρία: Θέλουν τρόφιμα

Πηγαίνουν στο ράφι (αριστερά της σκηνής) όπου έχουμε τρόφιμα και τα βάζουν μέσα σε
μια Τσάντα επαναλαμβάνοντας τι βάζουν μέσα στην τσάντα: Γωγώ ζάχαρη, Μαρία ζάχαρη

ΕΣΘΗΡ καφές , Δανάη καφές

Ειρήνη ρύζι, Νικόλ ρύζι

Γωγώ πορτοκάλια ...Μαρία πορτοκάλια

ΕΣΘΗΡ Μπισκότα Δανάη Μπισκότα

Ειρήνη Μήλα Νικόλ Μήλα

Γεωργία κονσέρβες Μαρία κονσέρβες

Εσθήρ κουλουράκια Δανάη κουλουράκια

Ειρήνη Γάλα Νικόλ Γάλα

Βάζουν τα πράγματα σε ενα κουτί και το δένουν (μαθαίνουμε και λεπτή κινητικότητα 😊)

Βάζουν τις ζακετουλες τους (έχουμε πει να εχουν ζακέτες) και αναχωρούν κάνοντας δυο
στροφές στη σκηνή κρατώντας η κάθε μια τη τσάντα της με τα τρόφιμα της και αμέσως
ακούγεται το τραγούδι ο δρόμος (όπου κινούνται στατικά στη μέση της σκηνής)

Στο τέλος αφήνουν τα τρόφιμα στην άκρη της σκηνής που θα έχουμε φτιάξει μια πύλη
Πολυτεχνείου ...